

Η ανακοίνωση της Σ.Κ.Α.Υ

Προσπαθούμε συνεχώς ως Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης να αφυπνίσουμε τον συνάδελφο και νομίζουμε ότι μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του εφικτού, τα καταφέρνουμε, καθώς οι περισσότεροι που απαρτίζουν τη κίνησή μας είναι νέοι, «αλάσπωτοι» συνάδελφοι, μη εκλεγμένοι σε συνδικαλιστικές θέσεις, που δουλεύουν κανονικά κάθε μέρα, χωρίς να απολαμβάνουν τα συνδικαλιστικά προνόμια άλλων.

Στην υπηρεσιακή μας ζωή αισθανόμαστε καθημερινά την ανάσα της αδικίας, της προχειρότητας και της κακής διαχείρισης, τόσο του ωραρίου μας αλλά και της συνεχής μείωσης των μισθών μας, αν μη τι άλλο.

Θέλουμε και να μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα, γιατί η θέληση μας είναι τόσο ισχυρή, που παρασέρνει είτε τυχάρπαστους δήθεν «αντιπάλους» συνδικαλιστές, είτε άτομα που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να είσαι ηγέτης και να διοικείς!

Πολλά θέματα και προβλήματα μας απασχολούν καθημερινά και όπως θα παρατηρήσετε από την αρθρογραφία μας, συνεχώς αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει και είναι ανάγκη να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ!!!!

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αναδείξαμε, είναι και το θέμα με τη καθαριότητα του Αστυνομικού Μεγάρου της πόλης μας, αλλά και των λοιπών Αστυνομικών Υπηρεσιών και αφορά το Π.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συναδέλφων και όχι μόνο!!! Μπορείτε να δείτε εδώ τη πρώτη μας ανακοίνωση στις 5 Απριλίου, μια από τις πολλές που ακολούθησαν.

Μετά από τόσο καιρό και αφού η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μας ακολούθησε ευθύς αμέσως βγάζοντας τουλάχιστον δύο ανακοινώσεις για το θέμα, σήμερα, μετά από 55 ημέρες και αφού κύλησε τόσος καιρός παρόλα αυτά, το Αστυνομικό Μέγαρο καθώς και οι υπόλοιπες Αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να είναι σκουπιδότοποι, χαβούζες!!! Μάλιστα πολλές φορές αναγκαζόμαστε να απολογούμαστε και ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες στα απαξιωτικά και ειρωνικά σχόλια των πολιτών!!!

Είμαστε Αστυνομικοί, άνθρωποι, εργαζόμενοι και όλοι μας έχουμε οικογένειες!!!

Ζητάμε τα αυτονόητα!

Πειράζει που δε θέλουμε να αρρωστήσουμε; Να κολλήσουμε τα παιδιά μας; Να δουλεύουμε και να μη μυρίζουμε τη βρωμιά και τη δυσωδία 2 μηνών σκουπιδιών; Να κάνουμε την ανάγκη μας σε μια καθαρή τουαλέτα;

Όσον αφορά την φυσική ηγεσία, δε μας ενδιαφέρει ποιος ή τι φταίει, δεν συναποφασίζουμε μαζί τους, δεν ταυτιζόμαστε με αυτή και δε θέλουμε ούτε έχουμε καμία σχέση εξάρτησης, ούτε φιλική καν. Δε μας ενδιαφέρει αν καταγγέλθηκε η σύμβαση, αν δεν σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν τις παγίες ή τα λεφτά των λεσχών ή ακόμα, αν δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν ή δε μπορούν. Θέλουμε να φύγουν τα σκουπίδια!

Όσον αφορά το συνδικαλιστικό μας σωματείο, πέρα από δύο ανακοινώσεις, αναρωτιόμαστε αν έγινε κάτι άλλο; Δε μας ενδιαφέρει αν έπρεπε να κάνουν αγωγή, καταγγελία στην υγειονομική Υπηρεσία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μηνύσεις, αναφορές, εξώδικα, ασφαλιστικά μέτρα ή ότι άλλο μπορεί κάποιος να σκεφτεί! Θέλουμε να φύγουν τα σκουπίδια!

Γ' αυτό συνάδελφε, όταν δεις κάποιον από τους προαναφερόμενους να κάνει αναφορές, να δίνει εντολές, να περιφέρεται, να πίνει καφέ, να εργάζεται, να κάνει εξώδικα σε κανέναν άλλο, να ασχολείται με τις καλοκαιρινές του διακοπές, να κάνει οτιδήποτε άλλο το οποίο παραπέμπει

απλά σε ημίμετρα και λογικές όπως "βάζω το πρόβλημα κάτω απ' το χαλί και δε βαριέσαι....."
σε παρακαλούμε να του πεις: «Κύριε συνάδελφε, κάνε κάτι σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο
αυτή τη βρώμα, φοβάμαι για την υγεία μου, κάνε μια παρέμβαση σ' αυτόν τον
σκουπιδότοπο!»

Με εκτίμηση

Δεληγιώργης Γεώργιος, Μαχαιρίδης Λάζαρος και Αγγελίδης Παναγιώτης,

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., μέλη της Σ.Κ.Α.Υ.