

Θεσσαλονίκη, 15-3-2012

Σύντροφε Γραμματέα,

η δρομολόγηση των διαδικασιών για την εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με μοναδικό υποψήφιο τον Ε. Βενιζέλο και με δεδομένη την πολιτική που πρεσβεύει η εν λόγω υποψηφιότητα αποτελεί σημείο καμπής, με τραγικά αποτελέσματα, στην περαιτέρω πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Εδώ και δυο χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου αρχικά και κατόπιν η κυβέρνηση Παπαδήμου που στηρίχθηκε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ εφήρμοσαν την αντιδημοκρατική, αδιέξοδη και καταστροφική για το λαό νεοφιλελεύθερη στρατηγική. Εγκαίρως, δυο χρόνια πριν, αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει πού θα οδηγούσε αυτή η στρατηγική: στη χρεοκοπία του λαού και της χώρας. Αυτό και συνέβη, αρχικά άρρητα και κατόπιν ρητά. Δυστυχώς μάλιστα η επιδείνωση της κρίσης δεν έχει ανακοπεί αλλά αντίθετα και κόντρα στην προσπάθεια διαμόρφωσης κλίματος τεχνητής ευφορίας εν όψει εκλογών, εντείνεται.

Θέσεις που εγκαίρως είχαμε καταθέσει στο πλαίσιο ευρύτερων προοδευτικών πολιτικών, όπως η αναδιάρθρωση του χρέους και που είχαν λειοψύξει τα δυο τελευταία οικονομικά επιτελεία, όπως και οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί, εφαρμόστηκαν τελικά αλλά στο πλαίσιο αδιέξοδων οικονομικών πολιτικών, στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής τιμωρητικού νεοφιλελευθερισμού. Άλλες θέσεις μας, προς την κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του δημοκρατικού σχεδιασμού, της ισχυρής διεθνούς διαπραγμάτευσης, της κοινωνικής συνοχής και της εξόδου από τη μνημονιακή πολιτική δε συζητήθηκαν καν, προκειμένου να μην αμφισβητηθεί εντός του ΠΑΣΟΚ η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή στρατηγική θα βαθύνει την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και δημοκρατική κρίση στην Ελλάδα και διεθνώς.

**Όσοι συστηματικά νομιμοποιείτε και υλοποιείτε αυτή τη στρατηγική έχετε ιστορικές ευθύνες, που θα αποδοθούν από τον ίδιο το λαό.**

Αρκετοί από εμάς μείναμε μέλη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ, παρά τις συστηματικές και καταγεγραμμένες, έγκαιρες διαφωνίες μας με την κυβερνητική πολιτική, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορούσε στο πλαίσιο της έστω περιορισμένης εσωκομματικής του δημοκρατίας να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού πολιτικού διακυβεύματος. Με την τύποις και ουσία αντικαταστατική επιβολή της μίας και μόνο υποψηφιότητας, ως επιστέγασμα μιας σειράς αντιδημοκρατικών διαδικασιών, που συνιστά σαφή πολιτική πράξη, το διακύβευμα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Η πλειοψηφία της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ φιμώνεται.

Τα τελευταία χρόνια βιώσαμε το δραματικό περιορισμό και την έντονη αφυδάτωση της εσωτερικής, πολιτικής και δημοκρατικής διαδικασίας μέσα από χαοτικές διαδικασίες, που στην πραγματικότητα επέτειναν την τιμαριοποίηση του ΠΑΣΟΚ μεταξύ προσωποκεντρικών “περιβαλλόντων” και καπετανάτων του αισχίστου είδους. Οι διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ έγιναν διακοσμητικές, προκειμένου η άλλη άποψη, αυτή της πλειοψηφίας της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, που δεν αποδέχεται τη στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού να μην ακουστεί.

Επί δύο χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου και πλέον Παπαδήμου ασκήσαν μια πολιτική χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε από το λαό, ούτε από το κόμμα του οποίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Ποτέ, κανένα κομματικό όργανο δεν είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει. Επιβάλλατε και εσείς προσωπικά, ορισμένοι εκ των προηγούμενων γραμματέων του ΠΑΣΟΚ, οι υπουργοί με τα καπετανάτα τους στο κόμμα και η παρηκμασμένη κομματική γραφειοκρατία, τη διεξαγωγή μόνο εκτονωτικών, παραλλήλων μονολόγων. Στη Βουλή κάθε άλλη άποψη από το 2010 και έπειτα τη διαγράψατε, στο κόμμα τη λειοψύξατε.

**Στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο περάσαμε σε ένα νέο στάδιο: στην ολοκληρωτική φίμωση της άλλης άποψης, της όποιας αριστερής, αντινεοφιλελεύθερης φωνής. Μέσα από επιλεκτική και όχι πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του καταστατικού- αλήθεια και για παράδειγμα, που είναι η λίστα των μελών του ΠΑΣΟΚ και σε ποιους υποψήφιους τη δώσατε ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν υπογραφές από τη βάση;-μέσα από τη διατήρηση οργάνων των οποίων η θητεία είχε λήξει, μέσα από πιέσεις και μέσα από συνθήκες τηλεοπτικής χούντας, όπου συγκεκριμένος υποψήφιος δεν αναφερόταν καν ως υποψήφιος πρόεδρος, χωρίς**

ποτέ κανείς σας να διαμαρτυρηθεί όπως είχατε υποχρέωση για την τήρηση των κανόνων περί αντικειμενικής ενημέρωσης και ισότιμης συμμετοχής οδηγηθήκαμε στη φοβική επιλογή της μιας και μόνης υποψηφιότητας. Στην επιλογή του μικρού και δεξιού ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν τα είδαμε τώρα. Γίνονται εδώ και πολύ καιρό. Αλλά τώρα σφραγίστηκε η παραπάνω πορεία και επίσημα, με μεθόδους ουσιαστικά και τυπικά αντικαταστατικές. Τη στιγμή που η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ γίνεται κουρελόχαρτο από συγκεκριμένες δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες δυνάμεις οχυρώνονται πίσω από καταστατικούς τύπους, που επικαλούνται επιλεκτικά, προκειμένου να δικαιώσουν και να επιβάλλουν τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική τους.

Δεν είναι πρωτοφανές αυτό: πάντα τα σοσιαλιστικά κόμματα, σε ιστορικές φάσεις παρακμής τους αποφεύγουν την πολιτική ουσία και συγκρούονται επί του καταστατικού τύπου.

Κάθε υποψηφιότητα όμως έχει και στρατηγικό προσανατολισμό. Ο στρατηγικός προσανατολισμός πλέον του ΠΑΣΟΚ όπως προκύπτει τόσο από την κυβερνητική πολιτική της προηγούμενης διετίας, όσο και από τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο σε σχέση με τη συγκεκριμένη μία και μοναδική υποψηφιότητα είναι η πρόσδεσή του στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική και στο παρασιτικό κεφάλαιο της χώρας. Είναι να αποτελέσει δεκανίκι μιας νέας δεξιάς συγκυβέρνησης, προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Θα είναι μια πορεία οριστικής απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ.

**Κατόπιν των ανωτέρω δηλώνω ότι δεν αναγνωρίζω ως νόμιμη την επόμενη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην προσυμφωνημένη και στημένη διαδικασία- παρωδία της 18ης Μαρτίου. Ως φυσική κατάληξη των παραπάνω σας υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ.**

Συντροφικά,

Θέμης Τζήμας