

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη

Δημοσιογράφος: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά. Σήμερα, λίγες ώρες πριν από την τρίτη κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ, στην τηλεοπτική συχνότητα της NEPIT, τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη μετά τις Ευρωεκλογές. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και Χρόνια Πολλά.

Α. Σαμαράς: Καλησπέρα. Θέλω πρώτα και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Εύχομαι κάθε σπίτι να ξεπεράσει οριστικά τις δυσκολίες του 2014 και το 2015 να ξημερώσει με περισσότερη αισιοδοξία για όλους.

Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση έρχεται αβίαστα. Είμαστε λίγες ώρες πριν από την τρίτη ψηφοφορία. 12 βουλευτές χρειάζονται ακόμη για την πλειοψηφία των 180. Είστε αισιόδοξος ότι θα πάμε σε μία εκλογή Προέδρου, του κ. Δήμα;

Α. Σαμαράς: Ο κόσμος δεν θέλει πρόωρες εκλογές. Θέλει να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτήν τη Βουλή. Εγώ έκανα και κάνω τα πάντα για να βγει Πρόεδρος. Για να αποφευχθούν οι πρόωρες εκλογές. Γιατί αυτό επιβάλλει το Εθνικό συμφέρον. Και γιατί αυτό είναι και το δικό μου χρέος. Φτύσαμε αίμα τα τελευταία χρόνια για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Εγώ ξέρω πολύ καλά τους θανάσιμους κινδύνους που περικλείονται ανόητα «ννταλίκια» και επικίνδυνοι σχεδιασμοί, που θα μας φέρουν σε σύγκρουση με όλους τους εταίρους μας. Όσοι αυτά επιδιώκουν, είτε είναι ανόητοι, είτε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.

Επίσης, θέλω να σας πω ότι κάνω τα πάντα για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της μεγάλης Συνταγματικής Μεταρρύθμισης και να μπει η Ελλάδα σε μία καινούργια εποχή αμέσως. Όχι να υπάρχει άλλη μία αναβολή επτά ετών και βάλε για να έχουμε καινούργιο Σύνταγμα.

Ο λαός, θέλω να το επαναλάβω, δεν θέλει τώρα εκλογές. Γιατί με ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, ο λαός καταλαβαίνει που θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η παράλογη περιπέτεια.

Θέλω, λοιπόν, πρώτα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συναδέλφους που ψήφισαν και ακόμα αυτούς που θα ψηφίσουν τώρα, στην τρίτη εκλογή. Πιστεύω ότι αυτοί είναι, άλλωστε, και η συμπεριφορά η σύμφωνη με το Σύνταγμα. Άρνηση εκλογής νέου Προέδρου στην Τρίτη εκλογή, σημαίνει ότι όσοι το κάνουν, συντάσσονται με το δίδυμο Τσίπρα – Καμμένου. Δηλαδή, με τον πολιτικό εκβιασμό. Δηλαδή, ότι αποδέχονται συνειδητά πως η χώρα μπορεί να μπει σε μία καινούργια περιπέτεια. Κανένας βουλευτής δεν δικαιούται μετά να πει ότι δεν ήξερε. Θα είναι συνυπεύθυνος για την υπογραφή της ψήφου του και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν.

Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι η πολιτική αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες. Αυτήν την αβεβαιότητα πρέπει να την παραμερίσουμε οριστικά. Δεν μπορούμε να βγούμε από την πολιτική αβεβαιότητα της Προεδρικής εκλογής, για να ξαναμπούμε αμέσως μετά σε καινούργια φάση πολιτικής αβεβαιότητας. Δεν το αντέχει η χώρα. Δεν το προβλέπει το Σύνταγμα.

Και έτσι, κάνω και πάλι έκκληση στους Βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να απομακρύνουν οριστικά την αβεβαιότητα και τα σύννεφα που μαζεύονται απειλητικά πάνω από τη χώρα. Αν εκλέξουμε Πρόεδρο, θα έχουμε σπρώξει τη χώρα έξω από την κρίση. Αν δεν εκλέξουμε Πρόεδρο, η ευθύνη των εκλογών, θα βαρύνει εκείνους που δεν θα ψηφίσουν Πρόεδρο. Δηλαδή, όσους θα πουν «παρών». Άλλα αυτή τη φορά το «παρών» θα έχει το ονοματεπώνυμό τους. Και θα τους θυμάται όλος ο κόσμος. Και κυρίως η Ιστορία...

Δημοσιογράφος: κ. Πρόεδρε, μόλις είπατε ότι ο κόσμος δεν θέλει εκλογές. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Όμως, στο στόμα των Ελλήνων υπάρχει και το αίτημα της συναίνεσης. Όπου και αν πας, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες των γιορτών, όλοι οι πολίτες λένε «Βρείτε τα οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ σας. Γιατί δεν τα βρίσκετε για το καλό του Τόπου;» Πως το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα εσείς;

Α. Σαμαράς: Εγώ είμαι υπέρ της συναίνεσης και το έχω αποδείξει στην πράξη! Είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός στη μεταπολεμική Ελλάδα που σχημάτισα σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας από τη Δεξιά μέχρι την Αριστερά! Και σε δυόμισι χρόνια κάναμε τη μεγαλύτερη εξυγίανση στο δημόσιο βίο που έχει γίνει ποτέ! Και τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ! Εμείς τα κάναμε! Αυτό σημαίνει συναίνεση στην πράξη. Και όχι στην θεωρία.

Πρέπει, λοιπόν, να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας! Και μετά πρέπει να συζητήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί αλλιώς, σας το ξαναλέω, ούτε σε εφτά χρόνια δεν θα αλλάξει το Σύνταγμα! Ούτε σε εφτά χρόνια, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που ζητά όλος ο Ελληνικός λαός να αλλάξει.

Κι αν θέλουν κάποιοι, να μπουν και στη κυβέρνηση! Εγώ το είπα. Ναι, θέλω κι άλλες δυνάμεις με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Θέλω ακόμα να επιδιώξουμε τις ευρύτατες συναινέσεις για την Συνταγματική αναθεώρηση. Για ένα Σύνταγμα ριζοσπαστικό. Χωρίς τις αγκυλώσεις που σήμερα μας ταλαιπωρούν. Ένα Σύνταγμα για μία καινούργια Ελλάδα της Ανάπτυξης, της Σταθερότητας και της Ισονομίας.

Αφότου τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά, εγώ είπα ότι μπορούμε να συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές. Ακόμα και στα τέλη του 2015! Άλλα να έχει πρώτα ολοκληρωθεί η τελική διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για το Σύνταγμα. Να έχει βγει η χώρα έτσι οριστικά από την αβεβαιότητα. Και να μην βουλιάζουμε σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Έκανα, επομένως, τις πιο ουσιαστικές προτάσεις των βουλευτών απολύτως δεκτές. Έκανα αυτό το οποίο έπρεπε.

Αυτό είναι συναίνεση. Άλλα δεν μπορεί και να δεχθώ την αυτό-παραίτηση της κυβέρνησης! Και μάλιστα τη στιγμή που περνάμε πια στην επόμενη μέρα. Αρκετή ζημιά μας έκανε όλη αυτή η περίοδος μετά τις ευρωεκλογές, που έμοιαζε με προεκλογική περίοδο. Αυτό θα ήταν ολέθριο για τον τόπο. Καθαρές λύσεις, λοιπόν! Να τελειώνουμε μία και έξω με την αβεβαιότητα που δημιούργησε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή να τελειώσουμε με τις άμεσες εκλογές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Εμείς προτείνουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Όσοι την απορρίπτουν, το ξαναλέω, παίρνουν την ευθύνη, που σέρνουν τη χώρα σε εκλογές που κανένας Έλληνας δεν τις θέλει. Κανένας.

Δημοσιογράφος: Πάντως, κ. Πρόεδρε, βλέπουμε μία αντιπαράθεση πολιτική σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ούτε λίγο ούτε πολύ, σας κατηγόρησε, σας κατηγορεί για αποστασία. Δηλαδή, ότι καλείτε Βουλευτές άλλων κομμάτων να στηρίξουν, να κινηθούν κόντρα στην επίσημη κομματική γραμμή.

Α. Σαμαράς: Δυστυχώς αυτός ο κατήφορός τους δεν έχει τέλος! Δυστυχώς! Και οι μάσκες έπεσαν:

--Στην αρχή κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ μίλαγαν για «πιέσεις», για παροχές, για «κουμπαράδες» ακόμα...

--Μετά ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, τον Οκτώβριο, απείλησε όποιον Βουλευτή τολμήσει να ψηφίσει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλώντας, όπως σωστά είπατε, για «αποστασίες».

Όταν ζητήσαμε να επέμβει εισαγγελέας, πήγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έδωσαν κανένα στοιχείο. Σφύριζαν αδιάφορα...

--Μετά βγήκε κάποια βουλευτίνα των ΑΝΕΛ και μας είπε ότι μέσω... facebook της ζήτησαν να εξαγοράσουν την ψήφο της! Και αποδείχθηκε ότι αυτός που εννοούσε αυτή η κυρία ήταν ένας ομογενής οικοδόμος! Και η υπόθεση προκάλεσε τελικά χάχανα και βεβαίως ξεχάστηκε.

--Και το τελευταίο απίστευτο επεισόδιο ήταν ότι στέλεχος των ΑΝΕΛ πήγε να εξαγοράσει βουλευτή των ΑΝΕΛ! Καταγγέλλουν δηλαδή εμάς, πως δικοί τους άνθρωποι πήγαν να... «εξαγοράσουν» δικούς τους ανθρώπους! Και δεν ντρέπονται...

Κι ύστερα βγήκαν δύο συνεργαζόμενοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπονόησαν: ότι όσοι ανεξάρτητοι βουλευτές ψήφισαν στην πρώτη ψηφοφορία Δήμα τα έχουν πάρει!

Κι ο κ. Γλέζος, καταλαβαίνοντας την κατακραυγή που έχει δημιουργηθεί, ζήτησε να μην μπουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι δύο βουλευτές! Ενώ ο αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, λες κι ήταν από άλλη συνιστώσα, έδινε συγχαρητήρια στον κ. Χαϊκάλη. Ρωτάω: Είναι αυτό Δημοκρατία;

Τελείωσε, λοιπόν: Έπεσαν οι μάσκες! Γι' αυτό και τώρα μόνον οι ίδιοι οι βουλευτές μπορούν και πρέπει να δώσουν την απάντηση που απαιτεί η Δημοκρατία. Να απομονώσουν και την τρομοκρατία και τους εκβιαστές!

Γιατί αυτό που είδαμε είναι σκευωρία πολιτικών εκβιαστών. Αυτοί σέρνουν τη χώρα σε εκλογές. Θεωρώ ότι είναι βούρκος! Θεωρώ ότι είναι λάσπη, θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός, συκοφαντίες χωρίς ίχνος αλήθειας, αυτό θα πει βούρκος!

Ποτέ στην Ελλάδα δεν δηλητηριάστηκε τόσο πολύ το κλίμα σε μια Προεδρική εκλογή, ποτέ! Και αυτό μόνο και μόνο για να σύρουν τη χώρα σε εκλογές!

Θα σας πω και πάλι. Προσπαθούν να το κάνουν κόντρα στον Ελληνικό λαό που δεν τις θέλει αυτές τις εκλογές. Με αυτά τα μέσα, εναντίον του λαού.

Αυτό είναι ένα σύστημα πολιτικής εξαπάτησης, βιούρκου, λαϊκισμού, που δεν έχει ξαναζήσει ο Ελληνικός λαός.

Δημοσιογράφος: Επάνω σε αυτό, κ. Πρόεδρε, για να συνεχίσουμε λίγο. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα και, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δεύτερης ψηφοφορίας, είδαμε να διακινούνται σενάρια ότι υπάρχει πιθανότητα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να ψηφίσουν υπέρ του Σταύρου Δήμα και να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους αυτές. Εσείς πως σχολιάζετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Α. Σαμαράς: Πρώτα από όλα οι ίδιοι είπαν ότι δεν θα ψηφίσουν Πρόεδρο! Ούτε και ο κ. Δήμας το δέχεται...

Τώρα, αν προβοκάρουν την Προεδρική εκλογή, αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω, για να ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι Σταύρο Δήμα! Και να συμπληρωθεί ο αριθμός των 180 χωρίς τις ψήφους της Χρυσής Αυγής! Αυτό είναι η απάντηση...

Αλλιώς είναι σαν να κάνουμε τους χρυσαυγίτες «ρυθμιστές των εξελίξεων».

Αλλά αφήστε τι «θα μπορούσε» να γίνει. Δέστε τι πραγματικά γίνεται: Μέχρι σήμερα η Χρυσή Αυγή προστίθεται στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να μη εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας Αυτό συμβαίνει! Δηλαδή, στις 131 ψήφους που μέχρι προχθές έσερναν τη χώρα σε εκλογές, αθροίζονται οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή! Δεν είχε κανένας πρόβλημα με αυτό που συνέβαινε, με αυτό που συμβαίνει; Άλλα έχουν πρόβλημα με εκείνο που θα συνέβαινε, αν η Χρυσή Αυγή ψηφιζε αντίθετα απ' ό,τι ψηφίζει; Ας ψηφίσουν λοιπόν όλοι Σταύρο Δήμα, ώστε να τους βάλουμε, τη Χρυσή Αυγή, στο περιθώριο ό,τι κι αν κάνουν. Αυτή είναι η απάντηση.

Δημοσιογράφος: Πάντως, κ. Πρόεδρε, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Είναι ενταγμένη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι στην ενωμένη Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλά πρωτοσέλιδα στα ξένα ΜΜΕ, δυστυχώς για τον λάθος λόγο. Ξανά. Ακόμα, μάλιστα, κάποιοι έφτασαν να μιλούν και για έξodo της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Σας ανησυχεί αυτή η αρνητική δημοσιότητα που επέστρεψε;

Α. Σαμαράς: Δυστυχώς, όσο περισσότερο ακούνε το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο φρίττουν! Ακούν τον αρχιηγό του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι... «θα χορέψει τις αγορές στο ταφί!» Εδώ ακόμα και μεγάλες χώρες τρέμουν μην υποβαθμιστεί η πιστοληπτική τους ικανότητα και παίρνουν έκτακτα μέτρα για να μην το γυρίσουν οι αγορές εναντίον τους. Και μιλάω για Ιταλία, μιλάω για Γαλλία, μιλάω και για Ρωσία ακόμα! Και δικοί μας ανεύθυνοι απειλούν τις αγορές ότι θα τις χορέψουν στο ταφί! Δεν ξέρω αν είμαστε στα καλά μας;

Μιλούν πλέον, πράγματι, πολλοί έξω ακόμα και για «πιστωτικό γεγονός»! Διότι απλούστατα, θα σας το απαντήσω, αυτά που λέει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν

τον ορισμό του πιστωτικού γεγονότος. Δυστυχώς! Όπως, για παράδειγμα, το να μην πληρώνει τους τόκους από τα χρέη μας!

Μιλάνε και πάλι, δυστυχώς, για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, γιατί απλούστατα αυτά που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί οδηγούν. Αν ανατρέψει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και επιστρέψει τη χώρα στα ελλείμματα, οι αγορές δεν θα μας δανείζουν και οι δανειστές θα απαιτήσουν πολύ πιο αυστηρούς όρους από εκείνους που υπήρχαν στο Μνημόνιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, τι μας λέει; Μας λέει είτε πάμε σε νέο Μνημόνιο είτε σε χρεοκοπία, και έξοδο από το ευρώ! Αυτά που λέει, αυτό εννοεί.

Κι αυτό το ξέρουν όλοι. Το λένε όλοι. Και το λένε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ότι δεν βλέπει...

Δημοσιογράφος: Πάντως, κ. Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είμαστε σε αυτό το κομμάτι, θεωρεί ότι μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί από εσάς στην Ευρώπη. Αυτή είναι η σημαία του, τουλάχιστον. Αυτό λέει συνεχώς. μάλιστα μιλάει και για μία αλλαγή συσχετισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που μπορεί να τον βοηθήσει. Έτσι θεωρεί. Σας βλέπω χαμογελάτε.

Α. Σαμαράς: Για ποια αλλαγή συσχετισμών μιλάει ή καλύτερα ονειρεύεται;

Μόνο η Αριστερή Γαλλική εφημερίδα «Λιμπερασιόν» αποκάλυψε ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόδειξη ότι, αν φύγει η Τρόικα οι Έλληνες θα αρχίσουν πάλι τις σπατάλες! Και μιλάω για ένα τεράστιο, πολυσήμαντο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που δεν εμπιστεύεται τις πολιτικές αυτές. Άλλα, ας πούμε ποια «πολιτική συσχετισμών» ονειρεύονται;

Ποντάρουν πού; Ποντάρουν στον Πέπε Γκρίλο; Έχουν ακούσει τι λέει ο Πέπε Γκρίλο για τον ΣΥΡΙΖΑ;

Ποντάρουν πού; Στον Αριστερό κομμάτι, το Ντε Λίνκε της Γερμανικής Βουλής; Σας θυμίζω που τότε στη Γερμανία η Αριστερά δεν είχε ψηφίσει τη χρηματοδότηση της Ελλάδας;

Ποντάρουν πού; Στους σοσιαλδημοκράτες της Κεντροαριστεράς; Έχουν δει τι μεταρρυθμίσεις φέρνει ο κ. Ρέντζι και η δική του Αριστερά σήμερα στην Ιταλία;

Πού ποντάρουνε στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές; Ακούσαμε τι είπε ο σοσιαλιστής Επίτροπος ο κ. Μοσκοβισί πριν λίγες μέρες. Επομένως, σε τι αλλαγή συσχετισμών ποντάρουν και ονειρεύονται; Την αλλαγή συσχετισμών εμείς την πετύχαμε. Ακούσατε τις τελευταίες δηλώσεις για παράδειγμα και Γιούνκερ και Ολάντ, του σοσιαλιστή Γάλλου Προέδρου. Ο οποίος τι είπε; Αναγνώρισε την τεράστια προσπάθεια της Ελλάδας. Ζήτησε και από το Δ.Ν.Τ. και από την Ε.Κ.Τ. να μην βάζουν άλλα εμπόδια στην Ελλάδα, ώστε να βγει οριστικά η χώρα μας από την κρίση. Αυτό εμείς το πετύχαμε. Με την αξιοπιστία της χώρας την οποία με τις θυσίες του Ελληνικού λαού και με το έργο αυτής της Κυβέρνησης αποκαταστήσαμε.

Δημοσιογράφος: Όμως, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα προβεί σε, δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, παρά μόνο εάν προκριθεί αυτό, δεν είναι καθησυχαστική κίνηση προς τις αγορές;

Α. Σαμαράς: Κοροϊδία είναι. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονομερείς ενέργειες. Όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς είναι μονομερείς κινήσεις. Δηλαδή το πρόγραμμά τους της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει τη χώρα στα ελλείμματα και είναι μονομερής ενέργεια. Η κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων, των μεταρρυθμίσεων, είναι μονομερής ενέργεια. Το να μην πληρώνεις τους τόκους του χρέους, είναι μονομερής ενέργεια. Το να υπολογίζεις ότι θα χρησιμοποιήσεις το υπόλοιπο του Ταμείου για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών προκειμένου να κάνεις παροχές, είναι εξωπραγματικό, είναι αδύνατο έτσι και αλλιώς. Και οποιοσδήποτε προσπαθήσει να το κάνει, που δεν μπορεί να το κάνει, θα είναι μονομερής ενέργεια. Ό, τι λέει είναι μονομερής ενέργεια, που οδηγεί πίσω στη χρεοκοπία ή σε νέα μνημόνια ή και στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, εν πάσῃ περιπτώσει πάντως σίγουρα σε μια τεράστια σύγκρουση με τους εταίρους και τους δανειστές, με όλη την Ευρώπη. Όμως, ποιους πάνε να κοροϊδέψουν; Τους έχει καταλάβει ο κόσμος. Επαναλαμβάνω και εδώ και στο εξωτερικό.

Δημοσιογράφος: Πάντως, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτησή μας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξανά, διότι εκ των πραγμάτων είμαστε ένα βήμα είτε πριν από την ψήφιση του νέου Προέδρου είτε από την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Και να πάμε λίγο στο Κόμμα. Να ρωτήσω καταρχήν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ξανά τις εκλογές; Θα το πω λίγο πιο απλά. Γιατί να σας ψηφίσει ξανά ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης γιατί να σας εμπιστευτεί;

Α. Σαμαράς: Πρώτα απ' όλα, βέβαια το πιστεύω. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι; Το αισθάνομαι. Όπου και να πάτε το αισθάνεστε και εσείς. Έχουν αρχίσει ήδη οι δημοσκοπήσεις και το δείχνουν ότι αυτό το προβάδισμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί, θα έλεγα εντυπωσιακά. Στο ελάχιστο. Σημασία, όμως, δεν έχει τι πιστεύω εγώ, ούτε οι δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει την ώρα της κάλπης ο πολίτης. Και θα σας πω ότι - άλλωστε όλοι οι αναλυτές συμφωνούν - ότι εκλογές κομματικά θα συνέφεραν τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι σε αυτό συμφωνούν.

Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει καταλάβει τι έγινε μέχρι τώρα και τι κινδυνεύει να γίνει από δω και μπρός. Και δεν πιστεύω ότι θα δεχθεί ο Έλληνας πολίτης να τον ξαναφέρουν με εύκολες υποσχέσεις πίσω στο χείλος του γκρεμού, όπου βρισκόταν πριν δυόμισι χρόνια.

Δεν θα κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος μέσα σε πέντε χρόνια.

Αλλά σας το λέω ευθέως, παρότι με βολεύουν οι εκλογές, σας το λέω και πάλι, παρότι με βολεύουν οι εκλογές, εγώ θέλω να δω το πλοίο να δένει με ασφάλεια στο λιμάνι το ήρεμο. Όταν το πλοίο που επί πέντε χρόνια χτυπήθηκε απ' όλες τις θάλασσες φτάνει στο λιμάνι επιτέλους, δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας, από ένα καπρίτσιο, να θέλει να το ξανασπρώξει σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, χωρίς πυξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς πλήρωμα...

Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και κυρίως οι Έλληνες καταλαβαίνουν πως ό, τι χτίσαμε με αίμα αυτά τα τρία χρόνια, μπορεί να χαθεί μόνο σε μια μέρα μέσα. Και επειδή το καταλαβαίνουν, την απάντηση, όταν πρέπει, θα την δώσουν. Η υπόθεση, όμως, δεν είναι το Κόμμα. Δεν είναι εγώ ή ο άλλος. Η υπόθεση είναι το τι βολεύει την Πατρίδα αυτή τη στιγμή. Και την Πατρίδα την βολεύει να μην γίνουν τώρα εκλογές. Άσχετα τι είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία ή τι δεν είναι καλό. Επαναλαμβάνω το θέμα είναι να μην γίνουν τώρα εκλογές και να ψηφιστεί τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δημοσιογράφος: Όμως, κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κόσμος στο ενδεχόμενο εθνικών εκλογών θα κληθεί να ψηφίσει με βάση την πολιτική σας. Ακόμα και ορισμένοι που αναγνωρίζουν ότι η χώρα έχει κάνει πρόοδο και συμφωνούν με την πολιτική της Κυβέρνησής σας, επισημαίνουν όμως, ωστόσο, ότι δεν έχουν γίνει αρκετά στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Εσείς πώς θα συνοψίζατε το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης;

Α. Σαμαράς: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα, άλλους διεθνείς οργανισμούς, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως από πλευράς, αν θέλετε, των τριών τελευταίων ετών σε μεταρρυθμίσεις. Αυτό στατιστικά. Το λένε οι ίδιοι οι Οργανισμοί.

Και μιλάω δηλαδή για μία αληθινή κοσμογονία αλλαγών που μας έφεραν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Μας έφεραν με μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν αποτολμηθεί εδώ και δεκαετίες. Μεταρρυθμίσεις που σε κάθε άλλη περιοχή προοδευμένη στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη έχουν ήδη γίνει και έπρεπε να τις κάνουμε και εμείς για το καλό των Ελλήνων.

Να σας πω ένα παράδειγμα: Η ηλεκτρονική εφορία δεν σταμάτησε πια την εξάρτηση του φορολογούμενου από τον έφορο;

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εξοικονομούν εκατομμύρια εργατοώρες και γραφειοκρατία.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Γιατί πλέον γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι, που δίνει, ποιο φάρμακο, σε ποιους και για ποιο λόγο. Με αποτέλεσμα αυτή η σπατάλη που γινόταν μέχρι τώρα -μιλάω για δεκάδες δισεκατομμύρια- να έχει δραστικότατα περιοριστεί.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε, για την δημιουργία και την έναρξη νέων επενδύσεων, νέων επιχειρήσεων. Χιλιόμετρα γραφειοκρατίας πλέον παρακάμπτονται.

Η κατάργηση των εμποδίων για έναρξη επαγγέλματος. Έγινε αυτό σε κοντά 1000 διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες!

Για πρώτη φορά έγινε η καταγραφή του συνόλου της δημόσιας περιουσίας.

Κι ακόμα, ξέρετε ότι από μεθαύριο, από Δευτέρα, μπορείτε να βρείτε όλα τα ένσημά σας σε όλα τα ταμεία από το 1994, τι έχετε πληρώσει. Και μάλιστα ο κάθε Έλληνας σε πραγματικό χρόνο. Και να σας πω και άλλα;

Σε Δήμο μεγάλου νησιού υπάρχουν αυτή την στιγμή 400 εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσα τμήματα έχει ο δήμος για τους 400 εργαζόμενους; Η γραφειοκρατία του; 120! Οι μισοί σχεδόν είναι «τμηματάρχες». Αυτά τα τελειώνουμε.

Ξέρετε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι στο δημόσιο έπαιρναν 180 μέρες το χρόνο «εκτός έδρας»; Τις περισσότερες εργάσιμες, εκτός έδρας!

Ξέρετε ότι υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες συντάξεις μαϊμούδες και επιδόματα μαϊμούδες που ο φορολογούμενος τα πλήρωνε; Εμείς αυτά τα τελειώσαμε!

Και πολλά άλλα τελειώσαμε και φτιάξαμε καινούργια τα οπία νοικοκυρεύουμε επιτέλους –μετά από δεκαετίες - το κράτος.

Και πιστεύω ότι όλο αυτό το νοικοκύρεμα μας κάνει ένα και το μεγαλύτερο για μένα καλό, ότι σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις φορολογικές μειώσεις, δηλαδή αληθινές ανξήσεις αποδοχών στο μέλλον. Γιατί το κράτος ήδη εξοικονομεί σημαντικά ποσά από συντάξεις και επιδόματα-μαϊμούδες, από εισφοροδιαφυγή, από φορο-αποφυγή, από σπατάλες στη δημόσια υγεία και τα λοιπά.

Επομένως, να βγάλουμε και ένα πολιτικό συμπέρασμα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε κάποτε πραγματικά να κυβερνήσει, θα έσπευδε τώρα να ψηφίσει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τα δύο χέρια! Ωστε να μπει ομαλά η Ελλάδα στη μετά το Μνημόνιο εποχή και να γίνουν οι εκλογές κανονικά τον Ιούνιο του 2016. Και τότε να δούμε ποιος θα πείσει τον Ελληνικό λαό.

Ομως το φοβούνται αυτό. Γιατί το φοβούνται ότι ως τότε θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση τόσο πολύ, που κανείς πια δεν θα δίνει σημασία στην αντιμημονιακή δημαγωγία τους. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να εκβιάσουν εκλογές. Με αποτέλεσμα να σπρώχνουν τη χώρα, αντί να μπει στο ήρεμο το λιμάνι, σε μια παγίδα και τον εαυτό τους τον σπρώχνουν στην πιο εφιαλτική θέση που θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά υπάρχει ευτυχώς ο Ελληνικός λαός, αν χρειαστεί.

Να σας πω και κάτι τελευταίο: Πριν δυόμισι χρόνια, μέσα στην Ευρώπη, υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν να «τιμωρηθεί» η Ελλάδα μας, για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Εμείς το αποτρέψαμε αυτό. Και τώρα κάποιοι πάνε να μας ξαναφέρουν εκεί!

Τώρα που κλείσαμε τα στόματα εκείνων που ήθελαν την Ελλάδα να γίνει «η θυσία της Ιφιγένειας», για να σωθεί η Ευρώπη, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί να μας οδηγήσει σε ευθεία σύγκρουση με όλους τους δανειστές μας, με όλους τους εταίρους μας. Για να μας θυσιάσουν σαν «Ιφιγένεια!» Για να μας κάνουν τον «αποδιοπομπαίο τράγο» και το παράδειγμα προς αποφυγήν για τους υπόλοιπους!

Ο λαός μας, όμως, υπέφερε, θυσίασε, αλλά πίσω δεν θέλει να πάει!

Και τρομάζει με αυτά που ακούει. Και με το δίκιο του...

Αλλά η Ελλάδα – εγώ το πιστεύω- βρίσκεται πολύ κοντά να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Οριστικά! Είναι ακριβώς δίπλα το λιμάνι και πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία μάχη για την ισοπέδωση επιτέλους του λαϊκισμού στην Ελλάδα!

Δηλαδή για την επόμενη μέρα της χώρας, χωρίς το βιόρκο των ακροτήτων, χωρίς την ντροπή των ελλειμμάτων, που αποδυναμώνουν, που απομονώνουν τη χώρα μας.

Και με όλα αυτά πρέπει να τελειώνουμε τώρα! Μια για πάντα!

Γιατί θα σας πω και κάτι ακόμα: Αξιοπρέπεια σημαίνει να μη χρειάζεσαι νέα δάνεια κάθε χρόνο, για να πληρώσεις τις δαπάνες σου.

Αξιοπρέπεια σημαίνει, να μπορούν οι επιχειρήσεις σου, οι ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι βγαλμένες από το γονιδίωμα, το DNA του ίδιου του Έλληνα, από το εμπορικό του δαιμόνιο. Αξιοπρέπεια είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι ελληνικές να μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να κερδίζουν ξένες αγορές.

Και βεβαίως, αξιοπρέπεια σημαίνει, να μην πληγώνει κανείς τη δημοκρατία ατιμώρητα.

Αλλά δεν είναι η ώρα να τα πούμε τώρα όλα αυτά. Τώρα είναι η ώρα να κάνουν όλοι οι βουλευτές το καθήκον τους απέναντι στο Σύνταγμα και απέναντι στον Ελληνικό λαό που –επαναλαμβάνω- δεν θέλει εκλογές.

Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί αυτή την κρίσιμη ώρα έπρεπε να πούμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ και άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους.

Δημοσιογράφος: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά από εμάς.