

Τήνος, 8/5/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέντρο Υγείας: Η υπομονή της Τήνου εξαντλήθηκε!

Ο Δήμαρχος Τήνου, μετά από άλλα έγγραφά του που δεν έφεραν αποτέλεσμα αλλά και συνεχή ενημέρωσή του για την κατάσταση που διαμορφώνεται διαρκώς επιδεινούμενη στο Κέντρο Υγείας Τήνου, με ευθύνη πολλών πλην της Τήνου, αναγκάστηκε να προβεί στην αποστολή του κατωτέρω εγγράφου, εξαντλώντας την ... ιεραρχία των υπευθύνων και προαναγγέλλοντας την επίσκεψη της ... Τήνου στην Αθήνα (Υπουργείο Υγείας), αν και αυτό το σήμα κινδύνου μείνει αναπάντητο.

Το κείμενο παρατίθεται αυθημερόν όπως ακριβώς στάλθηκε γιατί αποτελεί πρόσκληση σε ετοιμότητα για τον κάθε Τηνιακό της Τήνου ή της Αθήνας και για τον κάθε φίλο του νησιού μας, να συμμετέχει σε δυναμική διεκδίκηση της αξιοπρεπούς λειτουργίας του Κ.Υ. Τήνου, σε χρόνο που θα προσδιοριστεί εντός των ημερών, εφόσον παραμείνουν ασυγκίνητοι οι παραλήπτες:

«Προς:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
κ. Αντώνη Σαμαρά
2. **κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,**
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
3. **κ. Φώτιο Κουβέλη,**
Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ
4. Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
5. **κ. Ιωάννη Βρούτση,** Υπουργό Εργασίας & Βουλευτή Κυκλάδων
6. **κ. Παναγιώτη Ρήγα,**
Βουλευτή Κυκλάδων
7. **κ. Νικόλαο Συρμαλένιο,**
Βουλευτή Κυκλάδων
8. 2η ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου
Υπόψη Διοικητού κ. Ευδοκίμδη
9. Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο & Πρώιο

Κοιν:

1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη
2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
κ. Γεώργιο Πουσσαίο
3. Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου
4. Συλλογικούς φορείς Τήνου
5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να ενημερώσω άπαντες ότι η κατάσταση στον τομέα της Υγείας στο νησί μας, είναι επιεικώς απαράδεκτη και εγκυμονεί σοβαρούς δυνητικούς κινδύνους. Και το θέτω αμέσως μετά την παρέλευση των αγίων ημερών του Πάσχα, με την εύλογη αξίωση η κατάσταση αυτή να διορθωθεί εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, με δεδομένο ότι η θερινή περίοδος είναι πολύ κοντά και σε αυτήν έχουμε επενδύσει μεγάλο μέρος των ελπίδων μας ως χώρα και ως νησί αλλά και διότι τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας τις δικαιούμαστε.

Κατά βάσιμες πληροφορίες μου, στο Κέντρο Υγείας Τήνου καταρτίζεται πρόγραμμα εφημεριών του μηνός Μαΐου 2013, χωρίς την καθημερινή παρουσία Γενικού Ιατρού, με μόνη την κάλυψη από ιατρούς ειδικοτήτων. Αυτό οφείλεται πρωτίστως σε πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με ιατρό (συνεχείς απουσίες και βεβαιότητα ότι η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί ως έχει), για το οποίο έχω ενημερώσει με προηγούμενο έγγραφό μου χωρίς αντίδραση. Οφείλεται επίσης σε κενά που υπάρχουν στο Κ. Υγείας Τήνου. Αποτέλεσμα η αφόρητη καταπόνηση των υπαρχόντων Γενικών Ιατρών αλλά και η προσπάθεια το άνω κενό να καλυφθεί με «ετοιμότητα» του άνω (ωσει παρόντος) ιατρού από το σπίτι του, που και αυτό αμφιβάλλω αν παρέχει το παραμικρό εχέγγυο για την αποτελεσματική βοήθειά του, αν και εφόσον απαιτηθεί. Την ίδια ώρα από 8 θέσεις αγροτικών ιατρών είναι καλυμμένες και συμβάλλουν στο Κέντρο Υγείας, μόλις οι τρεις (3)!!!

Θεωρώ ότι αυτές οι «λύσεις» δεν αρμόζουν σε έναν τουριστικό και προσκυνηματικό προορισμό του διαμετρήματος της Τήνου. Επιπλέον ότι δεν είναι νόμιμες και ότι έτσι δεν μπορούσε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά ως Τήνος, κατά το προσεχές καλοκαίρι. Ούτε είμαστε πειστικοί όταν διεκδικούμε το καλύτερο από πλευράς τουριστικών επιδόσεων, παρέχοντας το χειρότερο, χρόνο με τον χρόνο, ως προς τις υπηρεσίες υγείας. Θέλω να επισημάνω και τις ευθύνες που μπορεί να δημιουργηθούν σε περίπτωση - ό μη γένοιτο-ιατρικού λάθους, από το γεγονός ότι οι εφημερίες δεν καλύπτονται καθημερινά με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή χωρίς την φυσική παρουσία στο Κέντρο Υγείας, Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου.

Παραθέτω το ισχύον νομικό πλαίσιο (1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 ΦΕΚ 40 τεύχος Β'/16-1-2009, αριθμός φύλλου 681), κατά το οποίο **δεν επιτρέπεται η εφημερία χωρίς γενικό ιατρό ή παθολόγο.**

B. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ.

Καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφόσον υπηρετεί.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθμός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί, μπορεί να εφημερεύει αντ' αυτού γενικός γιατρός σύμφωνα με τις ανάγκες.

Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημερεύει και άλλος ένας γιατρός ή το πολύ δύο συνολικά γιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες Γενικής Ιατρικής της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/97 τ. Α') αγροτικών ιατρών, επιμελητών άνευ ειδικότητας ή ειδικευομένων.

Εφημερίες ενεργείες, μικτή ή ετοιμότητας μπορούν να καθορίζονται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες και να περιλαμβάνουν έναν ειδικευμένο γιατρό ανά υφιστάμενη ειδικότητα.

Μετά ταύτα ζητώ για τελευταία φορά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της άρτιας λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Τήνου, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την:

Προκήρυξη της υπάρχουσας κενής οργανικής θέσης Διευθυντού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, που υπάρχει στο Οργανόγραμμα του Κ.Υ.γείας Τήνου

Προκήρυξη και πρόσληψη με κατεπείγουσες διαδικασίες, δύο (2) Γενικών Ιατρών ή δύο (2) Παθολόγων Επικουρικών

Προκήρυξη και πρόσληψη ενός (1) Επικουρικού Ακτινολόγου Ιατρού, για ένα (1) χρόνο. Η θητεία του υπηρετούντος λήγει τον Ιούνιο 2013.

Προκήρυξη επιτέλους της μόνιμης κενής θέσης ΤΕ Χειριστού Ακτινολογικού, άλλως πρόσληψη μέσω των καταστάσεων επικουρικού προσωπικού της ΔΥΠΕ.

Και μπορεί να καταφέραμε να περάσουμε το Πάσχα, χάρη στην εντατικοποίηση του ιατρικού προσωπικού μας αλλά δεν είναι δυνατόν να πορευτούμε έτσι ενόψει θέρους. Όταν η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τήνου κάνει εγγράφως λόγο ότι «**με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει ασφαλής κάλυψη του Κ.Υ. Τήνου**», δικαιούμαι να εκφράζω ζωνηρές ανησυχίες. Και πάντως, ας έλθει κάποιος επίσης εγγράφως, να διαβεβαιώσει ότι η κατάσταση αυτή που περιγράφω είναι ασφαλής και σύμφωνη με τον νόμο και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δικαιούμαι επίσης να υψώνω την φωνή μου αξιώνοντας την κάλυψη των κενών και την άρτια λειτουργία του Κ.Υ. Τήνου γιατί το δικαίωμα αυτό το παρέχει μια σειρά πρωτοβουλιών του Καλλικράτειου Δήμου Τήνου για τα θέματα υγείας, με αποκορύφωμα αυτό που από τα ΜΜΕ της χώρας, αποκλήθηκε ως «**ιδιωτικό ΕΚΑΒ**». Ο Δήμος Τήνου ιεράρχησε την υγεία εκεί που οφείλει, υπερπηδώντας δεκάδες γραφειοκρατικά και άλλα, πάσης φύσεως εμπόδια και λειτουργώντας συμπληρωματικά σε ελλείψεις της κεντρικής διοίκησης. Και είναι τουλάχιστον παράδοξο και αντιφατικό, την στιγμή που ως Δήμος, υπό το γνωστό οικονομικό περιβάλλον, μεριμνούμε, αγωνιζόμαστε, πρωτοπορούμε και παρέχουμε βοήθεια σημαντική σε σοβαρά περιστατικά υγείας και ατυχήματα, την ίδια ώρα να στερούμαστε τις βασικές, τις πλέον αναγκαίες και στοιχειώδεις υποδομές, στο Κέντρο Υγείας μας, που από αυτό εξαρτάται αν ο κάθε συνάνθρωπος θα πάρει το πλοίο ή θα γυρίσει στο σπίτι του, μετά την εδώ περίθαλψή του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση εντός εβδομάδος από λήψεως του παρόντος, θα επισκεφτούμε όλοι οι Τηνιακοί που το μπορούν (γιατί όλοι σαν μια γροθιά το επιθυμούν) αλλά και η παροικία της Τήνου στην Αθήνα, το Υπουργείο Υγείας για να συναντήσουμε τον κ. Υπουργό και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, **να θυμίσουμε για νιοστή την ξεχασμένη από πλευράς Κεντρικής Διοίκησης συνταγματική ρήτρα περί νησιωτικότητας** αλλά και να έχουμε –τουλάχιστον εμείς– την συνείδησή μας ήσυχη ότι αξιώσαμε για το νησί μας κάθε δυνατότητα να ζει, αγωνίζεται και υποδέχεται στην αγκαλιά του πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανθρώπους ετησίως, σε συνθήκες στοιχειώδους ασφάλειας.

Αυτοί που δεν μπορεί να είναι ήσυχοι με τις εξελίξεις αυτές είναι οι αρμόδιοι, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται κινείται εκτός νομικού πλαισίου αλλά και στις παρυφές της έκθεσης όλων των κατοίκων και όλων των φίλων και επισκεπτών μας, σε **δυνητικό κίνδυνο**. Η λύση δεν είναι να σκεπάζουμε τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις αλλά να τις επιλύουμε. Με την έννοια αυτή η αδράνεια δεν γίνεται αποδεκτή από μέρους μας και εξομοιώνεται στα μάτια μας με αποδοχή του δυνητικού κινδύνου για όλους τους ανθρώπους στην Τήνο (Τηνίους, δημοσίους υπαλλήλους μας, οικονομικούς μας μετανάστες, προσκυνητές, οικιστές, παραθεριστές, φίλους, κλπ), να μην τύχουν της κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης, αν απαιτηθεί να τους παρασχεθεί τέτοια. **Η ευθύνη για ό,τι ήθελε συμβεί βαρύνει τους αρμοδίους και η αναφορά μου για έκθεση σε κίνδυνο δεν έχει ίχνος υπερβολής**. Σκύψτε σήμερα στο πρόβλημα του Κέντρου Υγείας Τήνου, μόνου φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί και θα το διαπιστώσετε.

Σταθμίστε τα απαγορευτικά δελτία του απόπλου, τις δυσκολίες των διακομιδών, την έλλειψη αξιόπιστου πλωτού μέσου και τόσα άλλα. Η υπομονή της Τήνου εξαντλήθηκε.

*Μετά Τιμής
Ο Δήμαρχος Τήνου*

Παναγιώτης Κροντηράς»